

Laat ieder het horen

Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Refrein:

*Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!*

En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

Refrein

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.

Refrein

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.

Refrein

O kom, o kom, Immanuel

O kom, o kom, Immanuël
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël

O kom, Gij wortel Isaï
verlos ons van de tyrannie
van alle goden dezer eeuw
o Herder, sla de boze leeuw
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom
dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël