

1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

3 De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Heere,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens Goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets Uw rijk verhind'ren,
en open voor Uw kindren
de poorten van Uw woning wijd.
Laat, met Uw feestkleed aan
ons tot Uw bruiloft gaan.

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor Zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
Wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom.