

## **Voorzang Goede Vrijdag**

### **Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd**

*(melodie: Psalm 22)*

Als schapen dwaalden wij op eigen weg,  
maar God heeft onze schuld op Hem gelegd,  
op Hem, voor ons mishandeld en geknecht,  
stil en geduldig.

Als 't lam dat zwijgt, wanneer men het onschuldig  
ter slachtbank leidt, een schaap, dat wordt geschoren  
maar zwijgen blijft, zo liet Hij zich niet horen,  
zo zweeg ook Hij.

Hij werd verdrukt en kwam voor het gerecht.  
Ter dood veroordeeld, aan het hout gehecht,  
heeft Hij Zijn leven voor ons afgelegd.

Wie wist Zijn wonden?

Een graf bij goddelozen moest Hem tonen  
hoe men Hem hoont, maar God heeft Hem gegeven  
een dood bij rijken, voor Zijn heilig leven  
als eerbetoon.