

### **Een vaste burcht is onze God,**

Een vaste burcht is onze God,  
een toevlucht voor de Zijnen!  
Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan;  
hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  
maar zal als kaf verdwijnen!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid  
en zal geen duimbreed wijken.  
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,  
zal u de vaan doen strijken!  
Delf vrouw en kind'ren `t graf,  
neem goed en bloed ons af,  
het brengt u geen gewin:  
wij gaan ten hemel in  
en erven koninkrijken!