

Seizoen 2019-2020

Bijbelcursus en ontmoeting

Welkom

16 oktober
2019

13 november
2019

Voorjaar 2020
(data volgen)

Altijd al eens willen weten wat christenen beweegt om op zondag naar de kerk te gaan? Wat geloven ze eigenlijk en waardoor worden ze gedreven?

Door het volgen van de Bijbelcursus kom je hierachter. Deze cursus is er voor mensen die, vrijblijvend, willen kennismaken met de Bijbel. De ontmoeting met elkaar én met de Bijbel staat centraal. Wij verlangen naar een echte en open ontmoeting met jou, ongeacht je geloof of overtuiging.

Elke avond bevat drie onderdelen: Ontmoeting, Studie en Gesprek. Het gaat over de thema's 'de eerste christelijke gemeenten' en 'de toekomst'. In het voorjaar van 2020 willen we het bijbelboek 'Johannes' behandelen. We starten om 18.30 uur met maaltijd en ronden af om ca. 21.00 uur. Iedereen is welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden.

Voor aanmelding of verdere vragen kun je een e-mail sturen naar bijbelcursusontmoeting@gmail.com.

Ben je geïnteresseerd maar wil je nog meer te weten komen over de cursus? Bel of mail dan gerust.

*Durf het aan!
Laten we samen gaan!*

